

# Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΣΑΥΡΑΣ ΠΟΥ ΕΜΑΘΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΝΑ ΠΕΤΑΞΙ

Μια φορά κι έναν καιρό,  
ζούσε μια μικρή σαύρα, που είχε πολύ,  
πολύ μακριά πόδια.



τα άλλα ζώα γελούσαν  
μαζί της

Μια μέρα, τη μικρή σαύρα την  
περίμενε μια τεράστια έκπληξη:  
στα χέρια της, άρχισαν ξαφνικά,  
να μεγαλώνουν φτερά



στα πόδια της  
στο κεφάλι



ακόμη και στην ουρά της.

Αυτή τη φορά ΟΛΑ τα ζώα γελούσαν μαζί της

Ο θείος της, ο Στεγόσαυρος, του οποίου  
ο εγκέφαλος είχε το μέγεθος ενός καρυδιού



Ο ξάδερφός της ο Πτεροδάκτυλος



Ακόμη και ο αδέξιος  
Τρικεράτοπας γέλασε μαζί της



Στο τέλος, δεν  
τολμούσε ούτε να  
εμφανιστεί



Μια μέρα, στο μεγάλο Ιουρασικό δάσος,  
γιγαντιαία βήματα ταρακούνησαν το έδαφος



Και ακούστηκε η κραυγή  
ενος τρομερού ζώου

Ήταν ο  
Τυραννόσαυρος



Αρχισε να ξεκοιλιάζει ένα Αμυρόσαυρο που έτυχε να βρίσκεται στο δρόμο του

Έπειτα, κυνήγησε ένα θηλυκό Πρωτοκεράτωπα



Για να καταβροχθίσει  
τα αυγά της



Και τότε ήταν που είδε τη μικρή σαύρα,  
τρομοκρατημένη από αυτό το εφιαλτικό όραμα



Προσπάθησε η καημένη να ξεφύγει, όμως τα  
μακριά της πόδια, τη δυσκόλευαν πολύ στο  
τρέξιμο



Η μικρή σαύρα γύριζε κάθε τόσο, και έβλεπε  
την τρομερή σκιά που την πλησίαζε



Ο Τυραννόσαυρος είχε μάτια μόνο για το φτωχό  
το ζώο και του έτρεχαν τα σάλια και μόνο που  
την έβλεπε



Κανείς τους δεν κατάλαβε πως κατευθύνονταν  
προς ένα γκρεμό

Οταν το πρόσεξε  
αυτό η μικρή σαύρα,  
σκέφτηκε πως, καλύτερα  
να πέσει στο γκρεμό, από  
το να την πιάσει  
το φοβερό αυτό τέρας

Απλωσε, για τελευταία φορά, τα χέρια της και  
πήδηξε στον αέρα, με μάτια κλειστά



Ο Τυραννόσαυρος, με μάτια που γνάλιζαν από  
τη λαχτάρα, την ακολούθησε

και έσπασε το  
κεφάλι του

Ο Τυραννόσαυρος  
έπεσε στο γρεμό

ΛΡΓΚΛ...



Η μικρή σαύρα είχε μείνει έκπληκτη που ήταν ακόμη ζωντανή

Αλιμονο !  
Πετάω...





Οχι και πολύ καλά  
βέβαια, αλλά είμαι ακόμη  
στον αέρα. Κάτι είναι  
κι αυτό



Αφού δεν  
έσπασα και  
τίποτα...

Ανάθεμα! Αν ήξερα μόνο  
να προσγειώνομαι



Που βοηθούν, αυτά τα πράγματα;



Ξέρεις, είμαι πολύ τυχερή που τα έχω.  
Χωρίς αυτά, πριν από λίγο, θα γινόμουν μεζεδάκι

Η μικρή σαύρα, που είχε μάθει να πετάει, συνέχισε  
χαρούμενη το δρόμο της



Οι επιστήμονες, περιπλέκοντας τα πάντα με διασκεδαστικό τρόπο, ονόμασαν τη σαύρα μας Αρχαιοπτέρυξ, και θεωρούν πως είναι ο πρόγονος των πουλιών

